



ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Β. Σοφίας 117, Τ.Κ.: 11521 Αμπελόκηποι. Τηλ. 2106469802,
Fax: 2106469286,

E - mail: pasyno_9@otenet.gr

Kiv: 6932361623 & 6942296369

Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική
Ομοσπονδία του Ε.Σ.Υ.

Αθήνα, 25/06/2021

Θέμα: «Η κακή πολιτική υγείας μπορεί να παίξει ρόλο, ακόμα και στην επιβίωση..των Νοσηλευτών»

Με αφορμή τις πρόσφατες απαξιωτικές δηλώσεις του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο Νομό Μαγνησίας Κώστα Μαραβέγια, ο οποίος διαβάζοντας ένα γραπτό μήνυμα, ξεκίνησε να επιρρίπτει ευθύνες στους Νοσηλευτές και στο Νοσηλευτικό Προσωπικό αδιακρίτως και με «ελαφρά τη καρδία» για την κατάσταση στα ελληνικά νοσοκομεία, **διαμαρτυρόμαστε έντονα και καταγγέλλουμε κάθε προσπάθεια μικροπολιτικής και εξυπηρέτησης κοντόφθαλμων συμφερόντων, με την «όλως τυχαία αναφορά» στο Γενικό Νοσοκομείο της περιοχής εκλογής του Βουλευτή, στις πλάτες των πραγματικών ηρώων και στυλοβατών του ΕΣΥ, διαχρονικά, όσο και κατά τη διάρκεια της πανδημίας.**

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., εκπροσωπώντας χιλιάδες Νοσηλευτές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι οποίοι μάχονται καθημερινά με αυταπάρνηση προσφέροντας τα μέγιστα στο συνάνθρωπο, πολλές φορές με πενιχρά μέσα, μεγάλες ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού, υλικοτεχνικού εξοπλισμού και ανεπαρκών κτιριακών υποδομών, **ΔΕ ΦΕΡΟΥΝ και ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ**, για ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο διαχρονικά οι πολιτικές ηγεσίες της χώρας, απαξιώνουν μεθοδευμένα και προοδευτικά, όπως έγινε και χθες στη Βουλή των Ελλήνων, από τον συγκεκριμένο Βουλευτή. Η ευθύνη που έχουν οι Νοσηλευτές και το Νοσηλευτικό Προσωπικό είναι να υπηρετούν με αξιοπρέπεια και ήθος την επιστήμη την οποία επέλεξαν να ακολουθήσουν, ώστε να είναι δίπλα στους συνανθρώπους τους και να προασπίζονται τη Δημόσια Υγεία, προς όφελος της κοινωνίας.

Καθώς την ημιμάθεια, δυστυχώς τη συναντάμε στα έδρανα της Βουλής, απ' ότι διαπιστώσαμε, θα θέλαμε να διατυπώσουμε ξεκάθαρα προς κάθε πολιτική κατεύθυνση ότι η ευθύνη για την κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι ξεκάθαρα **ΠΟΛΙΤΙΚΗ**.

Προς επίσημη γνώση κι όχι μέσω γραπτών μηνυμάτων φίλων και γνωστών...

Οι οφειλές των κανονικών αδειών και των ρεπό των Νοσηλευτών ανέρχονται

κατά μέσο όρο σε εκατοντάδες και όλοι τους έχουν αγγίξει τα όρια της σωματικής και ψυχικής εξουθένωσης εργαζόμενοι ακατάπαυστα.

Τα προγράμματα εργασίας των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών της χώρας συντάσσονται κατά παρέκκλιση των ελάχιστων προδιαγραφών στελέχωσης του πδ 88/1999 και οι διπλές βάρδιες είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση.

Οι ευπαθείς ομάδες νοσηλευτών αναγκάζονται να εργάζονται, όντας εκτεθειμένοι διότι «δεν υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό», η υποστελέχωση είναι τραγική.

Οι Νοσηλευτές ως οι πλέον χαμηλόμισθοι, έχουν δαπανήσει χιλιάδες ευρώ από το υστέρημά τους για τη φύλαξη των τέκνων τους, γιατί δεν ενεκρίθησαν οι άδειες ειδικού σκοπού κατά την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων και ήταν υποχρεωμένοι να βρίσκονται στην υπηρεσία τους, μιας και δεν νοσηλεύουν εξ' αποστάσεως, αλλά επί κλίνης (χαλασμένης και μη).

Υπάρχουν νοσηλευτές δε συναντούν τις οικογένειες τους για μεγάλο χρονικό διάστημα, για λόγους προστασίας της υγείας τους και νοσηλευτές που έχουν νοσήσει και δεν είχαν καν την πολυτέλεια να αναρρώσουν πλήρως πριν την επιστροφή τους.

Κυρίως όμως -και πραγματικά θλιβόμαστε γιατί κατά το μέρος αυτό οι δηλώσεις του Βουλευτή αποτελούν έως και ύβρι- καθώς υπήρξαν συνάδελφοί μας που κατέληξαν, χάνοντας τη μάχη με τη ζωή, μολυνόμενοι από το φονικό ιό κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Επιπλέον για το ενημερωτικό σκέλος της υπόθεσης ο Νομοθέτης σαφώς και έχει φροντίσει για την υποβολή παραπόνων των νοσηλευόμενων πολιτών μέσω των Γραφείων Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας και των προβλεπόμενων διαδικασιών. Στις διαδικασίες αυτές δεν περιλαμβάνεται η άκριτη και ανέλεγκτη παρουσίαση επιστολών απευθείας σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό ούτε η συλλήβδην σπίλωση ολόκληρου κλάδου επιστημόνων υγείας, ούτε η διαστρέβλωση της πραγματικότητας των ελληνικών νοσοκομείων.

Η δε συζήτηση για την αξιολόγηση την οποία οι Νοσηλευτές υποστηρίζουμε με θέρμη κι αυτό αποδεικνύεται από τους χιλιάδες τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικών διατριβών, δηλώνουμε ευθαρσώς ότι κανείς νοσηλευτής δεν τη «φοβάται» καθώς άπαντες εργάζονται με αυταπάρνηση και ηρωισμό, και επιπλέον είναι αν μη τι άλλο ανεπίκαιρη όταν αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία συνάνθρωποί μας μάχονται για τη ζωή τους!

Δηλώνουμε λοιπόν ότι δεν θα επιτρέψουμε οι Νοσηλευτές, αντί να ανταμειφθούν για την τεράστια συνεισφορά τους να θυσιαστούν στο βωμό μικροπολιτικών συμφερόντων, καλώντας παράλληλα οποιονδήποτε πολίτη ανεξαρτήτως αξιώματος... να περάσει έστω ένα μισάωρο στο ΤΕΠ ενός ελληνικού Νοσοκομείου για να διαπιστώσει τι σημαίνει «πόλεμος» και τι «ήρωας» και απαιτούμε την άμεση αποκατάσταση της αλήθειας και την ανάκληση των προκλητικών και γεμάτων αγνωμοσύνη δηλώσεων.

Οι διαχρονικές πολιτικές ευθύνες για όλες τις παθολογικές καταστάσεις που βιώνουν οι Νοσηλευτές και οι επαγγελματίες υγείας μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής ημιμάθειας και των μικροπολιτικών συμφερόντων.

«Η κακή πολιτική υγείας, ανέκαθεν διαδραμάτιζε και διαδραματίζει αρνητικό ρόλο στη στήριξη και στην εξέλιξη του Δημόσιου Εθνικού Συστήματος Υγείας, τόσο όμως... όσο χρειάζεται για να ενδυναμωθεί και να ενισχυθεί το Ιδιωτικό Σύστημα Υγείας?... όπως θα μπορούσε κάλλιστα να αναφέρει σε μήνυμα του κάποιος φίλος και γνωστός...».

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. μέσα από τον υγιή συνδικαλισμό, καταδικάζει τις εν λόγω δηλώσεις, οι οποίες πλήττουν το κύρος και την επιστημονικότητα των Νοσηλευτών και εκμηδενίζουν τον ανιδιοτελή και άοκνο αγώνα τους. **Απαιτούμε την άμεση ανάκλησή τους.**

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης

Τζαννής Πολυκανδριώτης