

Τεράστιες αδυναμίες στο σύστημα διοίκησης

Πέθανε η «ανοιχτή διακυβέρνηση», ζήτησε η κομματοκρατία στα νοσοκομεία

Στο... χείλος του γκρεμού βρίσκεται πλέον το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρά διοικητικά, οικονομικά και ποιοτικά προβλήματα.

Όμνηροι οι χιλιάδες ασθενείς, οι οποίοι καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με τα κακώς κείμενα, αφού υφίστανται αφάνταστη ταλαιπωρία στα γρανάζια του πολύπαθου ΕΣΥ.

Σκληρή κριτική εκ των έσω, αυτήν τη φορά, δέχθηκε το ΕΣΥ κατά τη διάρκεια γενικής συνέλευσης της Πανελληνίας Εταιρείας των Συντονιστών Διευθυντών του ΕΣΥ, στην οποία παραβρέθηκε και ο γ.γ. του υπουργείου Υγείας Νίκος Ποθύζος.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της Πανελληνίας Εταιρείας των Συντονιστών Διευθυντών του ΕΣΥ, το σύστημα είναι ουσιαστικά «νεκρό», αφού παραμένει στην ουσία χωρίς κεντρική και περιφερική διοίκηση.

Όπως μάλιστα διευκρινίζουν, στο σημείο αυτό το πρόβλημα δεν αφορά στα πρόσωπα που έχουν κληθεί να το διοικήσουν, αφού στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι ακατάλληλα και επιλεγμένα με κομματικά κριτήρια, παρά την υποτιθέμενη επιλογή τους με το σύστημα της «ανοιχτής διακυβέρνησης», αλλά το σύστημα της διοίκησης που είναι αναχρονιστικό και δεν επιτρέπει την



Όμνηροι πάντα οι ασθενείς

εφαρμογή των σύγχρονων μεθόδων.

Γιγαντώθηκε ο ιδιωτικός τομέας

Με τα πιο μελανά χρώματα περιέγραψαν την κατάσταση που επικρατεί στο ΕΣΥ οι εκπρόσωποι των

γενικών διευθυντών. Η χρηματοδότηση του συστήματος παραμένει στρεβλή και οδηγεί σε σπατάλες, αφού δεν ακολουθούν οι δαπάνες τις ανάγκες των πολιτών αλλά τις εσωτερικές ανάγκες αναπαραγωγής του συστήματος. Μάλιστα, ο

απαράδεκτος κρατισμός του συστήματος έχει οδηγήσει στην εξοργιστική ιδιωτικοποίηση του, καθώς περίπου οι μισές δαπάνες του συστήματος αφορούν σε ιδιωτικές πληρωμές.

Συνέπεια της κατάσταση αυτής

είναι η Ελλάδα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση παγκοσμίως, υψηλότερα κατά πολύ των ΗΠΑ, και αυτό στο όνομα της διατήρησης του δημόσιου χαρακτήρα του συστήματος.

**Απαρχαιωμένα μηχανήματα
και μηδαμινή αξιολόγηση**

Η τεχνολογία του δημόσιου τομέα έχει απαξιωθεί, με αποτέλεσμα οι άρρωστοι και το ασφαλιστικό σύστημα να χρησιμοποιούν κατά προτεραιότητα τις υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα, καθιστώντας έτσι την υγεία μια από τις πιο αποδοτικές επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα.

Η αξιολόγηση του συστήματος αλλά και των φυσικών προσώπων που εργάζονται σ' αυτό (κυρίως γιατρών) είναι ανύπαρκτη.

Η απονομή διευθυντικών τίτλων, μια ακόμη παγκόσμια πρωτοτυπία, χωρίς κρίση, απαξιώνει τους ικανούς για κατάληψη θέσης διευθυντών γιατρών του ΕΣΥ και στερεί τη δυνατότητα άλλων να εισέλθουν στο σύστημα στην ανώτατη βαθμίδα. Ταυτόχρονα, δημιουργεί αχρείαστη δαπάνη που δεν αντιστοιχεί στις ανάγκες του συστήματος και των αρρώστων.

Μ.Γ